



Årsrapport for FTC 2015

2015 har været et særligt år i FTC, ikke mindst fordi der er kommet så mange nye flygtninge til Danmark og til Ribe Stift. Noget som ingen kunne forudse, da FTC blev åbnet i august 2012. Dengang var der allerede behov for et center i stiftet, som kunne lave aktiviteter i Esbjerg og være en ressource ud i stiftet, som de enkelte sogne kunne gøre brug af, når behovet opstod. I 2015 kom der omkring 400 nye flygtninge til Esbjerg, hvilket har kunnet mærkes tydeligt i vores arbejde i FTC. Mange sogne i stiftet har også oplevet, at mange flygtninge er kommet til deres by.

Efter 5 halvårsrapporter for FTC har styregruppen besluttet, at vi med den nye og udvidede bevilling fra Stiftsrådet, som løber fra 2015-2017 vil gå over til årsrapporter, der dækker et kalenderår, ligesom regnskabet, der er ved at blive gjort op for 2015 og udkommer senere.

Den nye bevilling har gjort, at Poul Martin fra 1. januar 2015 kom på fuld tid, hvilket gennem året har givet ham mulighed for at møde endnu flere af de nye, der er kommet til Esbjerg og han har fået mere tid til at give inspiration videre ud i stiftet. **Læs Poul Martins rapport på side 4-5 og en spændende artikel 5-7. Inge Skjølstrup skriver på side 7-10.** Hun er fortsat på halv tid i kvinder møder kvinder for Kvaglund kirke. I august 2015 fik vi en volontør i FTC på baggrund af donationer til FTC. **Sofie Bødtker skriver på side 11** om hvad hendes primære opgaver er. Jeg er blevet fritaget fra nogle opgaver både af Poul Martin, der er gået op i tid og af vores nye volontør Sofie. Det har gjort, at jeg har haft mulighed for at være mere i kontakt med endnu flere sogne i stiftet, som i 2015 er fortsat med tværkulturelle opgaver eller er startet op. **Undertegnede rapport (side 1-3).**

Jeg vil i min del af rapporten mest fokusere på udviklingen i FTC og sognene i Ribe Stift på baggrund af den store flygtningestrøm, som vi oplevede i 2015. Vi forventer at behovet fortsat vil stige meget i 2016.

Udviklingen i mange sogne i Ribe Stift

Mange sogne har i 2015 taget en opgave op blandt de mange nye flygtninge. I begyndelsen af året var der omkring 10-12 sogne med en tværkulturel aktivitet i Ribe Stift. I december 2015 ringede vi rundt til en del sogne for at blive opdateret på, hvor langt de var kommet i deres planer. Det viste sig, at der nu er mindst 25 pastorater i Ribe Stift, hvor der er en tværkulturel aktivitet. Det er både i helt små sogne, hvor kommunen har placeret 10-15 flygtninge og i større byer, hvor initiativer er kommet i





Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

gang eller er blevet udviklet og tilpasset det øgede behov. Der kan godt være flere byer, hvor der er opstået initiativer, som vi ikke har hørt om endnu. Vi er i gang med at gøre omtale klar, så man snart på hjemmesiden www.ftc-ribestift.dk, kan se de mange steder, hvor man kan deltage i tværkulturelt arbejde.

Asylcentre i Ribe Stift

Indtil sommeren 2014 har der kun været ét asylcenter i Ribe Stift, nemlig i Thyregod, i efteråret 2014 kom endnu tre centre til og nu er der asylcentre i både Thyregod, 2 centre ved Toftlund, Løgumkloster, Rømø, Hvide Sande og Hviding, Brøns og Tønder. Der er pr. 14. januar 2016 registreret 94 asylcentre i Danmark, hvoraf de 9 altså er i Ribe Stift. Flere af stederne er folkekirken og/eller kirkelige organisationer aktive i at være noget for asylansøgerne, der er flyttet ind i deres by. For eksempel fik Toftlund kirke Kristeligt Dagblads initiativpris 2015 for deres flygtningecafé. Det er en god idé, som kan etableres mange flere steder både i sogne med et asylcenter og i sogne med flygtninge, der har fået opholdstilladelse.

Internationale studerende

Det går rigtig godt med gruppen der hver uge mødes med internationale studerende. Det er Kristeligt Forbund for Studerende der inviterer alle studerende på universiteterne i Esbjerg og der kommer internationale studerende hver gang. Vores volontør Sofie er med hver gang og jeg er med en gang imellem.

FTC cykelværksted

I efteråret 2015 måtte vi lukke FTC-cykelværksted, fordi den frivillige leders sygdom blev forværret. Behovet er der dog stadig, men indtil en ny frivillig tager opgaven op, må vi lade den ligge.

Opdaterede vedtægter

Styregruppen og Stiftsudvalget for mission og religionsmøde rettede vedtægterne til i 2015. I begyndelsen var FTC et treårigt projekt. De nye vedtægter er uden åremål, så FTC fortsætter så længe behovet er der og så længe opbakningen i stiftsråd, stiftsudvalg og styregruppe gør arbejdet muligt.

Frøstruphøve Efterskole gav FTC 43.192 kr.

I skoleåret 2014-2015 samlede eleverne på Frøstruphøve Efterskole ind til FTC. Det betød, at vi var på besøg på skolen sammen med nydanskere fra Esbjerg både i forbindelse med undervisningen, sport og andre sociale aktiviteter. Deres gave på kr. 43.192 kr. blev overrakt i juni 2015 og gjorde det muligt, at der pr. 1. august kunne begynde en volontør i FTC.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Økonomi

Skads provsti har bevilget kr. 110.000 årligt i 2015-2017 og Ribe Stiftsråd har bevilget kr. 320.000 årligt i 2015-2017, som dækker aktiviteter og Poul Martins løn. Inge Skjølstrup er lønnet af Kvaglund kirke, volontørstillingen er kun for et år og vil fortsætte, hvis FTC modtager gaver nok til at det kan lade sig gøre. Stiftspræstens løn er finansieret via præstebevillingen.

Konkrete aktiviteter

- En del foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Y's Men's Club, menighedsråd, sognemøder, menighedslejr, blandt internationale studerende, m.m.
- Deltog i Frivilligheds- og integrationsdøgnet i Vejle, hvor to ministerier inviterede nøglepersoner til en drøftelse af integration i fremtiden.
- Samtaler og besøg hos nydanskere.
- Holde kontakt med et stort netværk af mennesker, der er med i eller overvejer tværkulturelt arbejde.



Tværkulturel kristen sommerlejr

I 2015 måtte vi flytte lejren fra Løgumkloster til Bramming, men også der blev det en succes med 165 deltagere på lejren. Deltagerbetalingen er lav, så det ikke afholder nogen fra at komme på sommerferie. Lejren belaster ikke FTC's økonomi, men støttes af Kirkernes Integrations Tjeneste og Y's Men's Club m.fl.

Sprog Caféen

Sprog Caféen har oplevet de nye forhold i 2015. Gennemsnittet af deltagere i 2015 er steget kraftigt, hvilket har udfordret os, der underviser og vi har haft brug for forstærkning, så vi nu er 9 undervisere og 4 lektiehjælpere. I foråret var der godt 19 nydanskere hver gang og et samlede gennemsnit for hele 2015 er på næsten 20. Den største udfordring har været den store udskiftning blandt deltagerne. Vi har haft kontakt med over 120 forskellige mennesker, som vi skulle lære at kende, placere efter niveau og forsøge at give undervisning. Det er samlet blevet til over 800 besøg i Sprog Caféen i 2015. En stigning på mere end 50 %.

Ved Stiftspræst for FTC, januar 2016.

Daniel Ettrup Larsen



Årsrapport for International Mandeklub 2015

Det har på mange måder været et bevægende år i det Tværkulturelle arbejde. Som vi ved, er der kommet rigtig mange flygtninge til Danmark, og det har selvfølgelig også haft betydning for arbejdet i FTC.

Mine arbejdsopgaver har ikke ændret sig i det forløbne år, der er bare kommet flere til.

Opgaver som jeg har været i gang med i 2015:

- Besøge nye og gamle kontakter, der har været i berøring med International Mandeklub og koordinere de forskellige udvalg under International Mandeklub.
 - Der et godt og frugtbart samarbejde i både International Mandeklubs programudvalg og styregruppe.
 - International Mandeklub fungerer fint med 20 til 30 mænd hver tirsdag aften. I øjeblikket kommer der overvejende mænd fra Eritrea.
- Bibeltime fortsætter stadig hver anden tirsdag. Der er dog ikke mange deltagere.
- Mundtligt og skriftligt PR.
- Samarbejde med 3 i 1 bydels projekt, kommunen, sprogskolen, Luthersk mission, nogle af Esbjergs kirker, samarbejde med mennesker fra Kvaglunds nærområde.
- Hjælpe flygtninge og nydanskere med at forstå skemaer og ansøgninger i det omfang, det offentlige system ikke slår til. Nogle gange er der også brug for sjælesorg.
- Kirkelige teammøder.
- Deltagelse i religions- og kulturfester
- Fællesspiseaftner.
- International sommerlejr.
- Tværkulturelle teammøder.
- Sprogcafe.
- Asylcenter i Hviding.
- Kvaglunddagen.
- International dag på Esbjerg torv.



- Teammøder med Esbjerg kommunes integrationsafdeling.
- Kontaktfamilier →
- Kolonihave.
- Samarbejde med andre folkekirker i stiftet.

Jeg indsætter to beretninger fra et par mænd som kommer i International mandeklub. Med tak for året 2015 som nu er gået og jeg ser frem til hvad 2016 vil bringe



Poul Martin Aalling Nielsen, Tverrkulturel medarbejder

Internationalt fællesskab bringer glæde

Haile Goitom og Edward Gomes er hver uge med i Den internationale mandeklubs møde i Kvaglund Kirke. De ser også frem til at deltage på den Tverrkulturelle Kristne sommerlejr i slutningen af juli.

Haile Goitom fra Eritrea og Edward Gomes fra Nigeria er to af de mange mænd, der har stor glæde af det kristne fællesskab i Kvaglund Kirke.

”Jeg kommer i Den internationale mandeklub hver tirsdag, og jeg er meget glad for det. I klubben møder jeg nye mennesker og er med til at skabe nye og gode relationer. Det betyder meget for mig at være med til at give gæstfriheden videre til mennesker, der kommer til Danmark som fremmede, fordi jeg selv har prøvet at være fremmed”, fortæller Edward Gomes, der også ofte er med til søndagens gudstjeneste.



Han flyttede til Danmark for næsten 14 år siden, da han blev gift med Kirsten, som han siden har fået tre døtre sammen med. Efter halvandet år på sprogskole kom han på EUC Vest, hvor han blev uddannet som smed, og i dag arbejder han som rustfast klejnsmed hos Granly Steel.



Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

Også Haile Goitom, der for godt halvandet år siden fik asyl i Danmark og ikke har familie her i landet, er glad for fællesskabet i mandeklubben:

”Jeg kommer i Den internationale mandeklub for at lære dansk og få gode relationer. Jeg elsker fællesskabet med andre mennesker fra mange forskellige steder i verden, og i mandeklubben lærer jeg også meget om dansk kultur”, fortæller Haile Goitom, der synes, at der er meget stor forskel på hans liv i Danmark og Eritrea.

”I Eritrea spillede jeg på fodboldlandsholdet. Derfor var der mange, der kendte mig. Da jeg kom til Danmark, blev jeg en anonym person, og det var svært. Sproget, kulturen og det meget kolde vejr kan også være en udfordring, og den danske kultur kan også være meget lukket”, fortæller han.

”Men jeg oplever, at når jeg kommer i kirken, er der meget stor åbenhed”, fortsætter Haile Goitom, der ud over fællesskabet i Kvaglund Kirke deltager i søndagsgudstjeneste og bibellæsning i Pinsekirken.

Haile Goitom går på sprogskole tre gange om ugen og to gange om ugen er han i praktik. Desuden spiller han fodbold tre gange om ugen, og fire aftener om ugen deltager han i et eritreisk online bøn- og bibelfællesskab.



Spændende sommerlejr

Både Edward Gomes og Haile Goitom har tidligere deltaget i Den tværkulturelle kristne sommerlejr, og også i år er de tilmeldt lejren, der er fuldt booket.

”Jeg fik mange nye bekendtskaber, da jeg deltog på lejren sidste år. Jeg var næsten lige kommet til Danmark, og det var en god begyndelse at kunne deltage på sommerlejren. Der var et meget

spændende program med bibelundervisning på forskellige sprog, og der var mange forskellige aktiviteter og sport. Der var også en aften med traditionel musik og sange fra forskellige lande”, fortæller Haile Goitom, der oplevede et stærkt fællesskab på lejren.

Også Edward Gomes husker med glæde tilbage på lejren, som han deltog i for to år siden.

”Jeg synes, det giver et godt fællesskab, og man er sammen om nogle fælles interesser. Børnene elsker at komme på lejr og at være sammen med en masse andre børn. For mig er det meget positivt og giver mig stor glæde”, fortæller Edward Gomes, der ser frem til året sommerlejr.



FAKTA:

Den internationale mandeklub

Den internationale mandeklub mødes hver tirsdag klokken 18 til 20 i huset bag Kvaglund Kirke.

Alle mænd – uanset nationalitet og religion – er velkomne i klubben. Det er gratis at deltage.

I øjeblikket deltager der mænd fra blandt andet Danmark, Syrien, Frankrig, Colombia, Rumænien, Afghanistan, Congo, Island, Burma og England.

Hver anden tirsdag er der fællesspisning – det koster 20 kroner at spise med.

Klubben tager blandt andet på besøg hos virksomheder, inviterer gæstetalere, tager på udflugter, taler om samfundsforhold og hygger.

Årsrapport for Kvinder møder Kvinder 2015

Vi har i efteråret 2015 set en drastisk nedgang i antal kvinder, som kom til Kvinder møder Kvinder. Da jeg en dag udtrykte, at det kan være, der ikke er brug for Kvinder møder Kvinder længere, kom der et meget kraftigt "Nej det passer ikke!!!" fra en kvinde fra Thailand. Hun kan ikke længere selv være aktiv i KMK, da hun er i gang med en uddannelse, derfor ser vi hende ikke så ofte. Men hun ville ikke undvære at have et netværk at komme i. Hun sætter nu alt ind på at invitere andre til Kvinder møder Kvinder.



En anden kvinde er kommet til fra Vietnam, efter at have boet med sin danske mand i Vietnam i 3 år. Nu har hun forladt hele sit netværk for at bosætte sig med manden her i Danmark. Hun er ivrig efter at lære dansk og efter at få et netværk i DK. Jeg ringede til Anh fra Kvindeklubben, som også er fra Vietnam. Jeg bad hende om at tage sig af kvinden. Anh har inviteret kvinden hjem til sig selv, hvor hun lærer kvinden, hvordan vi klæder børnene på i Danmark, smører madpakke osv. og giver svar på andre spørgsmål, som kvinden har brug for at vide. Den bedste hjælp til integration.

Jeg tager stadig kontakt til rigtig mange med anden etnisk baggrund. Det jeg specielt har fokus på, er at få kontakt til de nye, der lige er kommet til DK. Jeg har fået hjælp af Najat, som er frivillig i Kvinder møder Kvinder. Hun ville gerne tage med mig ud og besøge dem, der taler arabisk. Det er et dejligt tiltag, som kan hjælpe med at få kontakt til nydanskerne meget tidligere i forløbet med at blive integreret i Danmark.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Lørdag d. 12. dec. havde vi en evaluering af Kvindeklubben. Vi kom frem til, at vi ville skære ned på længden af Kvindeklubben. Fremover vil der være Kvindeklub fra kl. 14 til 17 om onsdagen. Vi vil som noget nyt køre nogle selvhjælpsgrupper. Det vil sige, at vi vil få kvinderne i gang med at hjælpe hinanden. Indtil videre er der en lektiehjælpsgruppe, en lær-mere-danskgruppe, en hvordan-bygger-jeg-netværk-op-i-Danmarkgruppe og en sygruppe, hvor de kan reparere tøj. Jeg vil gerne se en sorg-til-glædegruppe, som kan hjælpe kvinderne med at takle sorgen over tabet af hjemlandet og få hjælp til at komme videre.

Vi havde besøg af Elsebeth Fisher Nielsen d. 2. december. Det var en hyggelig dag, hvor Elsebeth satte fokus på, at kvinderne i Kvindeklubben er en kæmpe stor ressource i forhold til at hjælpe andre nyligt ankomne med at blive integreret, hvilket er det, der er størst behov for som ny i Danmark. Kvinderne skal bruge deres egen erfaring med at blive integreret i Danmark til at hjælpe andre til at blive integreret. Vi har en kæmperessource i Kvinder møder Kvinder på denne måde. Og kvinderne har fanget ideen og gør brug af deres viden.

Mine arbejdsopgaver: er næsten uændret.

- Besøg hos brugere. Nogle dukker pludselig op efter lang tids vedholdende kontakt.
- Gå og cykle omkring og møde kvinder i Fakta, i genbrug, på vejen o.a.
- Tilrettelæggelse af onsdage med inddragelse af brugere og frivillige.
- Tilrettelægge og lede brugerrådsmøder.
- Organisere specielle arrangementer.
- Tilrettelægge og lede frivilligmøder.
- Samtale med nye frivillige og frivilligpleje
- Skriftlig og mundtlig PR.
- Med i styregruppen for at udvikle Folkekirken's Tværkulturelle Center i Ribe Stift.
- Samarbejde med andre der arbejder blandt nydanskere
- Tage stilling til forskellige henvendelser
- Følge med i de forskellige landes forhold.



-Følge med i nye love og regler på udlændingeområdet

-Holde kontakt til Gulli (irakisk kurder), der har kurdisk modersmålsundervisning i

Huset bag Kirken.

-Fester i Mosaikken, forskellige festdage i mosaikken sammen med nogle af kvinderne.

Uddybelse af arbejdet:

-**De ugentlige onsdage** bliver skåret ned til kun at være fra kl. 14-17, hvilket vil give mig lidt mere tid til at få besøgt nogle kvinder og invitere dem med. Det vil nu også være muligt at tilbyde, at jeg kan komme og hente dem den første gang, da der ikke foregår noget fast lige før. Det er meget vigtigt at få kvinderne mere involveret.

Frivillige til Kvinder møder Kvinder: Jeg har 9 danske kvinder og 1 irakisk kvinde, som er frivillige i Kvinder møder Kvinder. De er med til at gøre arbejdet muligt og tager mange opgaver på sig i løbet af året. Uden dem kan Kvindeklubben ikke køre. I det nye program vil det være deres opgave at stå for Lektiehjælp og Lær-mere-dansk selvhjælpsgrupperne.

Specielle arrangementer:

-**Kvindefest:** Vi holdt Kvindefest i efteråret, hvor der deltog 60 kvinder 8 frivillige og 40 børn. Vi var 108 i alt.

-**Tværkulturel sommerlejr:** Vi havde i år fået tre rohingyafamilier med. De var alle muslimer og er det stadig, men jeg tror, de oplevede, at de kristne er varme og sjove mennesker at være sammen med. De tre familier er også meget trofast til Fællesspisningerne i Kvaglund kirke.

De frivillige:

-**Frivilligpleje** er vigtigt, og det foregår primært på **frivilligmøderne**. Vi snakker hver gang om et relevant emne, vi snakker om de foregående måneder og tilrettelægger de næste 3 måneders program.





Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

Frivillig udflugt: Det er desværre ikke lykkedes at komme afsted på udflugt i år.

Men det er vigtigt at pleje de frivillige, så derfor vil jeg hen imod sommeren igen invitere på udflugt.

Korttidsplan:

Konstant synliggøre projektet, jeg skal ud på lær-dansk og se, om jeg må komme ind i klasserne og fortælle om Kvinder møder Kvinder. De Syriske kvinder, der er kommet til Esbjerg, skal inviteres og besøges, det er endnu ikke lykkedes at få en god stabil kontakt med damerne og heller ikke at få dem til at komme i Kvindeklubben.

Kvindefest i marts

Kontakt til samarbejdsparter.

Udflugt for Kvinder og børn: Jeg lavede en tur til Kolding i september, men den endte med at blive aflyst, da muslimerne kom i tanke om, at de havde en helligdag der 😊. Vi prøver igen for at se, om vi kan finde noget, hvor flere vil være interesseret i at deltage.

International dag på torvet: Vi fortsætter med at deltage i International dag, men jeg har sagt nej til at være ansvarlig for boderne. Så jeg håber, at jeg i august 2016 at kan bruge meget mere tid på at få snakket med kvinderne, som kommer på pladsen.

Kvaglunddag: Vi stod også med en bod og solgte kager osv.

Adventsmarked: Der var vi tilstede med en bod. Her var der også stor deltagelse af kvinderne, som solgte mad og kager.

De sidste 3 arrangementer har kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft Sofie, som har taget ansvaret for boderne.

Hele tiden inddrage og invitere kvinderne og deres børn samt ægtefæller, hvor det er muligt i kirkens aktiviteter især til kirkens fællesspisning en gang i måneden.

Inge Skjølstrup, sognediakon



Rapport for Volontørarbejdet 2. halvår 2015

Børneklub: Jeg har siden sommerferien startet en børneklub onsdag eftermiddag for kvinderne i kvindeklubbens børn. Det er svinget meget, hvor mange der er kommet, men de, der har været med, har været meget glade for det. Vi har lavet mange kreative ting sammen: bagt julesmåkager, lavet snemænd af strømper, skåret græskar, spillet spil mm.

Jerne børneklub: Jeg er blevet leder i Jerne Børneklub sammen med Anna Marie Kristensen og Birgitte Jakobsen. Her kommer der omkring 8-10 udenlandske børn, som nyder at være der. Her synger vi kristne børnesange, hører om Jesus og hygger med leg og kreative aktiviteter.



International KFS: Onsdag aften er jeg med i den internationale KFS i Esbjerg for videregående uddannelser. Her foregår alt på engelsk, så alle kan være med. Vi hygger med forskellige aktiviteter, hvorefter vi slutter af med andagt og bøn. Her har jeg mødt mange jævnaldrende både fra Danmark, men også fra mange andre lande, som tror på Jesus.

Ellers hjælper jeg til med kontorarbejde, hjemmeside, Sprog Café, Kvindeklubben og forskellige arrangementer.

Sofie Bødtker, volontør

Læs mere om FTC på hjemmesiden →

www.ftc-ribestift.dk

