

Ansvar og omsorg

Det bibelske billede af hyrden

Det gennemgående motiv i de bibelske læsninger, som vi hører i morgen i kirken, er hyrden med sine får. Vi skal her høre den vidunderlige gammeltestamentlige salme 23, der begynder med ordene: "Herren er min hyrde, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier..." Hebræerbrevets forfatter omtaler også hyrden. Han taler om Gud som "fårenes store hyrde"(Hebr 13,20-21). Og endelig skelner Jesus i Johannesevangeliet mellem, dem, der ikke er hans får, og dem, som er det. Underforstået Jesus er den gode hyrde (Joh 10,22-30).

Hyrden er i de bibelske skrifter stærkt knyttet til billedet af Gud. Gud er den gode hyrde, som leder sine får og fører dem til de grønne marker og vandfyldte bække. Gud er hyrden, som sørger for sine dyr og ser til, at de ikke mangler noget.

Gud som hyrden tegner således et billede af Gud, hans kærlighed og omsorg. Han er den uselviske vogter og værner. Han har omsorg for menneskene, tager sig af og føler ansvar for os. Hyrden er billedet af Gud som den, der ikke bare har skabt verden, men han er med sine ord og med sin ånd med til at holde livsmodet oppe og hjælpe os på vej i vores liv med hinanden.

Der er ikke mange fårehyrder tilbage i Danmark, men hyrden tjener stadigvæk, vil jeg mene, som et forståeligt og klart billede på Gud.

Overfor vorherre er vi nok at regne som får. Den gode hyrde er i absolut forstand kun én. Det er Gud. Egensind og egoisme, menneskets jag efter vind, dets stræben efter personlig vinding og hang til at flygte fra sit ansvar karakteriserer menneskets liv. Og det altsammen gør næppe nogen af os entydigt til gode hyrder. Men billedet af den gode hyrde rummer dog et fortsat kald til os om at tage ansvar og udvise omsorg for hinanden. Vi kan godt lære noget af at se til hyrden.

Hyrdebilledet er nemlig en bibelsk måde at tale om autoritet og ledelse på. Retorikken er ganske vist en anden end den, der præger vores tid. Men det er egentlig helt befriende, hvordan netop billedet af hyrden rummer dette kald til os om at tage ansvar og udvise omsorg for hinanden. Her handler det ikke om mig, hvordan jeg udvikler særlige egenskaber og udviser en særlig styrke og ledelseskraft. Det handler om udelukkende om, at jeg skal elske og tage ansvar for min næste. Det er det kald, mennesket er givet af Gud. Elsk Gud! Elsk din næste! Tjen hinanden!
Elof Westergaard