

Et er fornødent.

15.s.e. trinitatis

Den korte beretning i Lukasevangeliet om de to søstre Martha og Maria fortæller om andet og mere end om, hvordan vi optræder, når vi får besøg. Martha er optaget af at varte gæsten, Jesus, op, mens Maria sætter sig ned foran ham og lytter.

"Et er fornødent, Maria har valgt den gode del" siger Jesus polemisk til Martha, som åbenlyst og larmende går rundt i huset og klandrer sin søster for blot at sidde og lytte, mens hun Martha har travlt med alt det praktiske og det at sørge for gæstens velbefindende.

Jesu forsvar af Maria kan let forlede os til ensidigt at fokusere på modsætningen mellem de to søstre. Den ene er aktiv og handler, mens den anden er passiv og lytter. Opfattelsen af disse to kvinder kan så bruges til at spejle såvel forskellige kvindesyn og kirkesyn, og vi kan vælge at forsvare henholdsvis den eller den andens handling.

Forskellen på de to søstre, vil jeg imidlertid mene, er mindre væsentlig. Det centrale i evangeliet er ikke de to søstres handlinger, men Guds handling. Jesus er gået ind hos de to søstre, har fået et venskab med dem, og hans besøg hos dem er Guds tilstedeværelse midt i denne verden, vor vi lever og bor.

Martha brøde er kun den, at hun bebrejder sin søster, at hun sidder og lytter. Og hvis vi stempler Martha, gør vi den samme fejl som hende, glemmer at feje for egen dør og ikke mindst glemmer det væsentligste: at glæde os over Guds tilstedeværelse i verden. En verden, hvor der både er brug for vores hænder og evne til at lytte.

Så det ene fornødne er: drop sammenligningerne med de andre, og lad være med at blive fornærmet og dømme andre. Glæd dig i Gud!

Elof Westergaard