

Så vær da fuldkomne!

4. søndag efter trinitatis – Matthæusevangeliet 5,43-48

”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen”. Sådan slutter det udsnit af Jesu Bjergprædiken, som er evangelieteksten til denne søndag. Det er store krav, Jesus her stiller, for intet menneske er perfekt. Selv de forbilleder og idoler, vi har, viser sig oftest at krakelere. Og selv om jeg måske bedre har sans for andres svagheder end mine egne, så skal der ikke megen selvindsigt til for at se, at jeg heller ikke er fejlfri.

Men hvorfor opfordrer Jesus os så til at være fuldkomne? Er det kun for at spidde og afsløre os i vores menneskelige svaghed? Nej, Jesus mener, hvad han siger.

Men lad os så se nærmere på hans opfordring: ”Så vær da fuldkomne”. Hvad betyder det? Og hvad indebærer det?

Apostlen Paulus opfordrer i en af sine breve menigheden til at være fuldkommen, dvs. de skal stå fast, være målrettede og urokkelige i deres tro. Samme Paulus taler også et andet sted om det fuldkomne, som det, der skal komme og afløse det stykkevis, som er nu. Kærligheden ophører aldrig, skriver Paulus, modsat alt det, vi selv finder på og gør. Menneskets viden og den rigdom, vi har samlet os, hører under det stykkevis. Det fuldkomne derimod udspringer ikke fra os selv, men det er altid forbundet med den kærlighed, som møder os på underfuld vis. Det fuldkomne kommer til os udefra, fra andre og andet end os selv. Ja, er dybest set fra Gud.

Ifølge en af de andre evangelister, Lukas, opfordrer Jesus os til at være barmhjertige: ”Vær barmhjertige, ligesom jeres himmelske far er barmhjertig”. Sætningen er parallel med opfordringen til os om at være fuldkomne. At være fuldkomne er synonym med det at være barmhjertig.

Vi mennesker skal have øje for andre og andet end os selv. Som Gud har vist sin barmhjertighed og nåde mod os, sådan skal vi også være barmhjertige mod andre. I praksis betyder det, at vi skal undgå hidsighed, ondskab og spot og i stedet ydmygt søge at gøre godt mod hinanden. Vi skal udvise tålmodighed, bære over og tilgive hinanden. Og denne fordring gælder ikke kun vores adfærd overfor vores venner.

At være fuldkomne er ikke at stræbe efter at blive perfekt, det er derimod ydmygt at søge barmhjertighed. Gud hjælpe os deri!

Biskop Elob Westergaard

