

Gå frygtløs ud af mørket

Glædelig pinse! For kort tid siden dumpede bogen *Lysåret* ind af min brevsprække. En dejlig gave at få. En ny digtsamling, eller rettere en række haikudigte til kirkeåret, skrevet af teologen og forfatteren Jakob Brønnum.

Et haikudigt er meget kort, har altid 17 stavelser. De handler om nuet, er ofte et lille øjebliksbillede, en konkret sansning.

Naturen udenfor er i disse dage et skønt sansebombardement. Alt springer ud, og vi kan igen ligge i græsset og mærke jorden mod vores krop. Midt i glæden over denne rige tid kan det være godt et øjeblik at fokusere på en kort poetisk stram tekst. I vores tid, hvor ordene ofte er mange, kan det desuden være en lise at stoppe op og fordybe sig i et kortdigtet haiku.

Til pinsedag finder vi i samlingen *Lysåret* følgende haikudigt:

Pinsemorgenlys

Gå frygtløs

ud af mørket

intet strander der

Pinse er fejringen af Helligåndens komme til jord. Hvor vi i julen og påsken fejrer henholdsvis Jesu fødsel og hans død og opstandelse, fejrer vi pinsedag Guds kraft og vilje til fortsat at være en levende del af vores liv. Gud har sendt sin Ånd til jorden. Vi kan læse beretningen herom i Det nye Testamente i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det er fortællingen om Jesu disciple, som sidder sammen efter Jesu bortgang. Guds Ånd kommer da som et stort vindpust, og den giver nu disciplene mod til at gå ud i verden og bringe det glædelige budskab frem. De får mod til at lære og mod til at døbe.

Helligånden kan vi slet ikke undvære. Den skaber kirke og minder os fortsat om, at hvor vi end strander, og hvor blændende skarp solen end kan være, så kan vi i tillid til Gud gå frygtløs ud i verden.