

Ordination 16. marts Ribe Domkirke – Joanna Pedersen

Salmer:

12 Min sjæl, du Herre

300 Kom, sandhed Ånd! og vidne giv

397 Trods længselens smerte

...

DDS 3 Lovsynger Herren

Nadver: DDS 236 Påskeblomst

DDS 10 Alt hvad som fuglevinger fik

De ord, som jeg i dag vil lægge dig Joanna Pedersen, på sinde er fra salme
103 i Salmernes Bog

*Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger!
Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og barmhjertighed.
Han mætter dit liv med gode gaver,
du bliver ung igen som en ørn.*

*Herren øver retfærdighed
og ret mod alle undertrykte.
Han kundgjorde Moses sine veje
og israelitterne sine gerninger.
Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.*

For kort tid siden kom der nye tal frem om, hvordan medlemstallet i Den danske Folkekirke falder. I 2006 var medlemstallet 83%. I dag ti år senere er 76, 9% af den danske befolkning medlemmer af folkekirken. Det er et betydeligt fald og stærkt bekymringsvækkende.

Et er, at vores befolkningssammensætning ændrer sig. Der er stadig flere mennesker, som kommer til landet fra en anden tradition og har en anden religion med sig.

Men det er heller ikke længere en selvfølge, at den, som selv blev døbt som barn, lader sine egne børn døbe. Det er mit indtryk, at mange føler, de mangler ord for, hvorfor dåben er så vigtig, og hvorfor lige netop dåben og det gudsforhold, som vi gives i dåben, er med til at sætte vores liv og vores liv med hinanden i perspektiv. Mange bliver ligefrem forlegne, hvis de bliver spurgt om, hvad kristendom og kristentro egentlig er og hvad det betyder for en.

Det er ikke holdbart, og vi må i de kommende år som døbte bestræbe os på og øve os i at tale mere frit herom, blive mere tydelige og hjælpe hinanden med ord til at udtrykke den kristne tro og det kristne håb. Vi skal tale om, hvorfor dåben er så vigtig. Det betydningsfulde i at se livet som en gave og at vide sig elsket af Gud, den Gud, som har givet sin søn til verden.

Vi skal gå i kirke, fejre gudstjeneste sammen og blive bedre til at tale med vores børn og børnebørn om den glæde og det håb, som vi er givet i dåben.

Det skal vi hver især gøre, men det er også helt nødvendigt, at der fortsat ordineres nye præster, som tager denne opgave på sig, forkynder evangeliet, forretter gudstjenester og kirkelige handlinger, vier og begraver, underviser og udøver sjælesorg.

Det bliver nu din opgave Joanna Pedersen. Menigheden i Rødding har kaldet dig som deres præst, og jeg ved, du glæder dig til at gå i gang med dit nye virke.

Gud, give dig mod og kræfter til at løfte denne store opgave.

Ung som ørn

Jeg begyndte i en bekymring, en bekymring over tidens udvikling og her det faldende dåbstal. Det gode ved - midt i alle ens bekymringer - flittigt at læse i de bibelske tekster er, at vi der bliver holdt fast på, at den opgave, vi er givet i verden og i livet med hinanden, først og sidst bygger på Guds kærlighed og hans vilje til at holde fast i os.

I Salmernes Bog i Det gamle Testamente, i den salme, som vi har hørt uddrag af her i dag ved din ordination, salme 103, lovpriser salmisten Gud for hans godhed. Gud tilgiver, er barmhjertig, velsigner, er nådig og udfrier mennesket af graven.

Gud mætter dit liv med gode gaver, skriver salmisten. Det uanset, hvor meget eller hvor lidt du har, uanset hvordan dit skrøbelige liv end former sig,

og uanset, hvordan medgang og modgang, sorger og glæder følger sig sammen i dit liv.

Salmisten skriver håbefuldt og fuld af tillid til Gud: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn”. Ung her forstået som det, at vores liv, selv om det leves under tidens dom, ikke skal leves med døden som horisont. Det er jo netop også det, vi får at vide ved dåben, at vi er Guds børn, og som hans børn er vi evigt unge, hvor mange rynker vi end får, og hvor svage vores hænder end er og hvor lidt de end kan bære. Gud, vores far i himlen, er vores hjælp og støtte. Det er ham, som gør os ung som en ørn.

Sol-fuglen lig

I Den danske salmebog findes der tre salmer, som er gendigtninger af den gammeltestamentlige salme 103. Det er: *Lover den herre* (DDS 2), *Lovsynger Herren* (DDS 3) og *Min sjæl, du Herren love* (DDS 12). De sidste to synger vi her i dag.

Lovsynger Herren er Grundtvigs gendigtning af den gammeltestamentlige salme. Når Grundtvig får fat i en gammeltestamentlige tekst, så går der i hans gendigtning ofte både påske og opstandelse i den. Når den gammeltestamentlige salmist lovpriser Gud med ordene: *Han udfrier dit liv fra graven,/ han kroner dig med godhed og barmhjertighed./Han mætter dit liv med gode gaver,/ du bliver ung igen som en ørn*” så bliver det hos Grundtvig til følgende vers:

*Løskøbt har han dig blandt Helvedes fanger,
kranser dig yndig, som kongen sin ven,
skænker dig alt, hvad dit hjerte forlanger,
sol-fuglen lig bliver ung du igen.* (DDS 3, 3)

Lå opstandeshåbet allerede i kim i den gammeltestamentlige salme med ordene om, at Gud udfrier os af graven, så bliver påskebudskabet endnu tydeligere hos Grundtvig. Gud har løskøbt os med sin søns død, Jesu død og dermed får han os ud af det helvede, hvor vi sidder som fanger: *Løskøbt har han dig blandt Helvedes fanger.*

Og ørnen, den lever hos Grundtvig til solfuglen. Og solfuglen er fugl fønix, den fugl, Grundtvig i en påskesalme kalder palmefugl (DDS 241,1). Fugl fønix er den mytiske fugl, som dør, brænder op, men genfødes af asken. Fugl Fønix blev tidligt i kristendommens historie et symbol på fornyelse, Kristi opstandelse og det evige liv. Fugl Fønix, fortælles det, bygger en rede af urter, måske i et palmetræ, brænder så sig selv op, men fuglen fødes på ny på tredjedagen.

Grundtvigs solfugl, fugl Fønix, og den gammeltestamentlige salmists tillidsfulde ord om, at vi ved Guds store godhed skal blive ung som ørnen igen, udfolder det kristne håb. Påsken er nær, og du Joanna skal i gang, ud og forkynde det glædelige budskab med din stemme. Budskabet om opstandelse, også i Rødning, og håbet, som vi lever på, håbet om vores synders forladelse og det evige liv.

Gå tillidsfuldt i gang, Joanna, for Kristus er opstanden.