

Ringkøbing Amts dagblad lørdag den 9.juli 2016

Søndagens tekst - 7.s.efter trinitatis

Det kan umiddelbart være vanskeligt at gribe sammenhængen i de ord, vi hører Jesus sige i morgen, i søndagens evangelietekst. Jesus synes at tage en hel vifte af emner op. Han taler om både det ene og det andet. Han taler om relationen mellem en discipel og hans mester, understreger, at disciplene ikke skal frygte den modstand, de møder i verden, og han nævner Beelzebul og taler om spurve, der falder til jorden. Men hvad er egentlig sammenhængen og hans egentlige anliggende?

Søndagens evangelietekst står i Mathæusevangeliet, og det er en del af en længere tale, som Jesus holder til sine disciple. Han byder dem i denne udsendelsestale at gå ud og prædike. De skal forkynde evangeliet, at Guds rige, himmeriget, er kommet nær. Han formaner dem om ikke at søge egen vinding. De skal i stedet engagere sig i mødet med andre mennesker og bringe budskabet ud. Disciplene skal på en gang være imødekommende og opsøgende, men de skal samtidigt være bevidste om, at det glædelige budskab, de bærer frem, ikke nødvendigvis gør folk glade. Tværtimod! Et glædeligt budskab kan også skabe vrede hos tilhøreren og sætte skel. Jesus opfordrer derfor disciplene til, at de skal være snilde som slanger og enfoldige som duer. De skal være imødekommende, men ikke naive. De skal ikke være bange eller blive apatiske pga. deres egne manglende evner. De skal først og sidst leve i tillid til Gud, at han hjælper dem både i ord og gerninger. Således sender Jesus sine disciple afsted med gode råd og formaninger.

Disse ord, som lød til de første disciple, lyder i morgen i landets kirker således også til os. Ordene er stadig aktuelle. Den døpte skal ikke holde sin dåb skjult, og selv om vi lever i en kultur præget af en vis religiøs blufærdighed, er det også en opgave for os hver især at tale om det egentlige, Guds rige.

Vi lever i en tid, hvor der er brug for såvel klar tale som imødekommenhed. Jesu ord er klar tale, imødekommende og rettet mod enhver, men det er samtidigt hårde ord, der til stadighed gør op med den menneskelige illusion, at vi har styr på alt og kan magte tilværelsen selv og alene. Jesu ord afslører vores egne myter og afslører bjælken i vores egne øjne, når vi mistænkeliggør andre og gør en karikatur af den fremmede. Det glædelige budskab spidder menneskets jag efter rigdom og vores egen jag efter vind. Vi skal derimod stræbe efter det evige i tillid til Gud. Det er ham, som fylder tomheden ud og skaber liv.