

# Lån en prædikestol og få en frokost

Går du på teologistudiet eller pastoralseminariet og drømmer om at prøve at bruge den viden, du har fået i praksis? Så har du nu muligheden for det i Ribe Stift.

Du vil få stillet en prædikestol til rådighed, hvorfra du skal holde din egen prædiken, skrevet ud fra søndagens tekst til en højmesse eller anden gudstjeneste.

Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig til projektet igennem telefon eller mail, hvor du fortæller lidt om, hvilke muligheder du har for at komme rundt i Ribe Stift, og hvad du godt kunne tænkte dig at prøve kræfter med. Så vil du derefter få en præst tilknyttet, som du laver en aftale med om, hvilken søndag du skal stå på prædikestolen. Inden selve gudstjenesten sender du din prædiken til præsten, så vil vedkommende give feedback på den.

Når gudstjenesten er afholdt, vil du få en frokost, hvor du kan få vendt din prædiken over en bid brød.

Vi har præster rundt i hele Ribe Stift, som er klar til at tage imod dig og din viden i en lokal kirke.

Ribe Stift tilbyder refusion af transportudgifter til rejser i forbindelse med arrangementet. Vi opfordrer til, at offentlig transport benyttes, hvor det er praktisk muligt, før andre transportformer vælges.

Du tilmelder dig ved sognepræst Therkel Havtorn på mail: [tkha@km.dk](mailto:tkha@km.dk) eller på telefon 21 11 78 04.

Vi ser frem til at byde mange teologer velkommen i Ribe Stifts kirker

Venlig hilsen

Projektgruppen: Bliv præst i Ribe Stift

P.S: Gå ikke glip af vores særlige hjemmeside for teologi- og pastoralseminariestuderende! Her kan du opdage de spændende muligheder, Ribe Stift tilbyder – måske bliver du inspireret til at besøge os; <https://ribestift.dk/hvorfor-er-ribe-stift-et-godt-sted-at-vaere-praest/>