

Indvielsestale

Guds ord varer evindelig (verbum domini manet in æternum) står der skrevet såvel på prædikestolen her i kirken som på kirkens klokke.

Alle kirkebygninger, alle sten, alt mørtel, al inventar, og alle os som samles her, vi har alle vores tid, men Guds ord varer evigt. Det er netop dette budskab om det egentlig bestandige og opbyggelige, vi hører her i kirken.

Vores liv og dage har tal, men her i dette hus hører vi altid mere end vi kan sige os selv og mere end det, vi af os selv kan sanse og tænke os til. Her mødes vi af det ord, det håb og den kærlighed, som rækker ud over alle tider.

Det er godt at holde sig dette perspektiv for øje, når vi nu i dag markerer, at Hejnsvig kirke atter kan bruges som kirke efter restaureringen. Hejnsvig kirke har en lang og broget historie. Her er spor af en gammel romansk kirke, og udbygningen af kirken skete i de sidste første årtier af det tyvende århundrede. Det fine og gamle alterbillede, som skildrer Jesu nadvermåltid med sine disciple, er fra 1740, kirkeklokken fra 1500 tallet, og nu er kirken så atter blevet restaureret. Kirken trængte til denne renovering, og et nyt lag er således lagt til kirkens lange historie.

Budskabet, som lyder her i kirken, har evig gyldighed, men huset her som alt andet i verden af verden, og det skal derfor som det nu er sket renoveres, vedligeholdes, passes på og tilpasses tidens behov.

Her er både noget, en kulturarv at passe på, og så samtidigt skal rummet gerne fortsat kunne tjene som kirke for sognets beboere, så vi her får det ord at høre, der understreger for os, at vi ikke beror på os selv og aldrig må have nok blot i os selv. Her i det evige ord, hører vi det forsat sagt til os, at som Gud har elsket os, skal vi os elske hinanden. Vi er små i sammenligning med Gud. Vores tid er kort i forhold til Guds evighed, men vi får her i kirken at vide, at vi kan bruges, at Gud holder fast i os og han vil at vi skal elske, elske ham og i kærlighed til ham elske vores næste.

Guds ord varer evindelig (verbum domini manet in æternum) står der skrevet såvel på prædikestolen her i kirken som på kirkens klokke. Lad det ord fortsat indprente sig i vores hjerter, så vi i den ånd samles til kirke her i sognet.